

HERHAALDE OPROEP! Stichting Joep Productions.

Er komt een nieuwe activiteit in de Vijverhof en wel het zingen van musical liedjes! De laatste jaren is de populariteit van het maken van 'korte musicals' voor de doelgroep senioren 65/80 jaar enorm toegenomen.

Juist voor de doelgroep is deze cursus "korte musicals" maken erg van belang! De ervaring leert dat senioren het heel leuk vinden om met elkaar een productie te maken, zijn of haar "verborgen" talenten naar boven te laten komen en wellicht een beetje te vergroten.

En niet te vergeten, de eenzaamheid wordt een beetje opgelost! Men is 12 middagen bezig met iets leuks, thuis kan men oefenen en wie weet wat voor sociale contacten men opdoet!

Het bezig zijn met liedjes, tekst en dans is natuurlijk het "bindmiddel"!

Het maakt echt niet uit of u kunt zingen of niet: als u maar enthousiast bent en er zin in heeft! En het allerleukste is natuurlijk dat u dit, na afloop van de cursus, kunt laten zien aan uw mede inwoners met een kleine presentatie.

De workshops zijn op donderdagmiddag en het start op 8 september 2016.

Deze worden begeleid door een pianist en duren 1,5 uur.

U kunt meer info krijgen en zich opgeven bij Susan Honkoop.

Waar streven we naar...

Nu ik dit type, zit de eerste week van de Olympische Spelen er bijna op. Ik merk dat veel bewoners dit grootse sportevenement volgen en meeleven met de sporters. Er is vooraf hoog van de toren geblazen: "We gaan voor minimaal 20 medailles" en "We zullen in de medaille top 10 eindigen". Helaas regent het deze eerste Olympische week meer water uit de lucht hier in Nederland dan medailles in Rio. De verwachtingen worden niet waargemaakt en dan wordt er direct gemopperd. Daar heb ik zelf eerlijk gezegd ook een beetje last van. Tegelijk geldt: als er 1 of 2 goede dagen met prestaties komen, als er 'opeens' 2 gouden medailles worden gewonnen, dan wordt de loftrumpet weer tevoorschijn gehaald en is 'alles en iedereen weer geweldig'. Hoe veranderlijk zijn mensen...

Tja, en dan ga ik nog maar niet eens in op de 'regels' die er aan het sporten zijn verbonden: de spelregels van de sport die je beoefent én de regels die door de sportautoriteiten verder nog aan je worden opgelegd; over hoe je je al dan niet dient te gedragen...

In de Bijbel wordt het sporten en de discipline die daarbij hoort ook door Paulus gebruikt om duidelijk te maken hoe we ons (geloofs)leven zouden moeten leven (1 Korintiërs 9: 24-27 (NBV): "Weet u niet dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd."

Paulus gebruikt de symboliek om 2 dingen te zeggen. Allereerst dat we niet moeten streven naar de complimentjes, lof en eer die andere mensen ons geven tijdens de wedstrijd van het leven hier op aarde, maar naar de 'erekrans' die ons aan het eind te wachten staat. Daarnaast licht Paulus toe op welke manier het levensspel gespeeld hoort te worden. Doel en discipline zijn belangrijk. Het past niet om anderen te vertellen hoe ze moeten leven als je zelf niet op deze manier leeft. Misschien moeten enkele sporters (en wijzelf) dit stukje Bijbeltekst nog maar eens een paar keer lezen de komende tijd...

Hartelijke groet, Peter Versloot



Redactie:
Petra Breur,
Susan Honkoop,
Lia Jongeneel,
Rémon Olsman,
Joost Zielstra



Reigerlaan 251
2903 LJ Capelle a/d IJssel
Tel. 010 - 450 37 55

www.hsbdevijverhof.nl
info@hsbdevijverhof.nl

NUMMER

101

Nieuwsbrief van
HSB De Vijverhof
een herkenbaar respectvol thuis
persoonlijk, betrokken en deskundig

't Vijverblad

augustus
2016



Vakantie **Pag. 1**
Activiteiten **Pag. 2**
Duim Award **Pag. 3**
Stichting Joep Productions **Pag. 4**

Vakantie.

Op het moment van schrijven komt net de 100e nieuwsbrief uit. Mij is gevraagd al een bijdrage voor nummer 101 te maken. De reden om dit nu al te doen, zit in mijn vakantie. Een beter argument is er niet omdat vakantie in het vooruitzicht natuurlijk geweldig is. Op het moment dat u dit artikelje leest, zitten we met een aantal van onze kinderen in Portugal. We hebben een huis gehuurd in de Algarve en we zien er erg naar uit. De afgelopen weken, wat voor nu de komende weken is, verblijven wij samen in Wales. Op zondag 7 augustus vertrekken wij naar Wales waar wij 10 dagen gaan genieten van de natuur. Wij zijn dol op wandelen en ook op fietsen op de mountainbikes die we achter op de auto meenemen.

Drie weken vakantie in het vooruitzicht is heerlijk. We hebben veel zin beide landen te bezoeken en even weg te zijn. We houden erg van het leven en werken, wat niet wegneemt dat even afstand nemen lekker is en als een groot cadeau wordt ervaren. In Wales zijn we nog niet eerder geweest en Portugal bezochten we voor het eerst twee jaar geleden.

De wandelschoenen, de fietsen maar ook (kook)boeken zijn belangrijke onderdelen van de bagage. Lekker lezen en veel aandacht besteden aan het klaarmaken van het eten maakt onze vakantie speciaal. We gaan de accu opladen of beter gezegd, we zijn de accu aan het opladen. Op dinsdag 30 augustus zijn we weer van de partij om met veel plezier het werk weer op te pakken.

Wie ook nog met vakantie gaat, wens ik ook het allerbeste wat natuurlijk ook geldt voor alle thuisblijvers en de mensen die dit of nog voor de boeg hebben of al achter de rug.

Joost Zielstra

Vakantie.

Het hele jaar gewerkt.
Toch ben je niet echt moe.
Dan pak je de koffers, geld en paspoort.
Ga je snel naar je vakantiebestemming toe.
Daar loop je rond te draven.
Want je wilt alles zien.
Op de terugweg denk je uitgeput:
"Heb ik nog wat gemist?"
En weer op het werk denk je al na één dag:
"Wat is vakantie vermoeiend,
ik ben blij dat ik weer werken mag".





ACTIVITEITEN VAN DEZE MAAND

Maandag 22 augustus	10.00 uur Creatief	Plaza
14.30 uur	Muziekmiddag	Plaza
Dinsdag 23 augustus	10.00 uur Handwerken	Plaza
10.00 uur	Bibliotheek/digitaal café	Trefpunt
10.00 uur	Bean Bag Base Ball	Trefpunt
14.00 uur	Biljartcompetitie	Brasserie
14.30 uur	Bingo (Lia Jongeneel)	Plaza
19.00 uur	Klaverjasvereniging het Klavertje	Brasserie
Woensdag 24 augustus	10.00 uur Kaarten maken	Plaza
10.00 uur	Timmerclub	Serre 4 ^e etage
10.00 uur	Klassieke muziek luisterkring	Trefpunt
14.00 uur	Schilderles	Trefpunt
14.00 uur – 16.00 uur	Jeu de boules	Achtereinde
14.30 uur	Borrelmiddag	Plaza
17.30 uur	Eetsalon – 17.00u. Inloop (Alleen als u zich van tevoren heeft aangemeld bij de receptie)	Plaza
Donderdag 25 augustus	10.00 uur Bibliotheek	Trefpunt
10.30 uur	Het Gouden uurtje	Trefpunt
14.30 uur – 16.00 uur	Koersbal	Trefpunt
19.30 uur	Film van Andre Rieu	Plaza
Vrijdag 26 augustus	10.00 uur Gymnastiek	Vitaal studio
14.00 uur	Inloopmiddag – Goud van Oud	Brasserie
15.00 uur	Weeksluiting – dhr. Versloot	Trefpunt
19.30 uur	Bingo (John Noorlander)	Plaza
Zaterdag 27 augustus	10.00 uur Bibliotheek	Trefpunt
Maandag 29 augustus	10.00 uur Creatief	Plaza
14.30 uur	Muziekmiddag	Plaza
Dinsdag 30 augustus	10.00 uur Handwerken	Plaza
10.00 uur	Bibliotheek/digitaal café	Trefpunt
10.00 uur	Bean Bag Base Ball	Trefpunt
14.00 uur	Biljartcompetitie	Brasserie
14.30 uur	Filmmiddag	Plaza
19.00 uur	Klaverjasvereniging het Klavertje	Brasserie
Woensdag 31 augustus	10.00 uur Kaarten maken	Plaza
10.00 uur	Timmerclub	Serre 4 ^e etage
10.00 uur	Muziekgroep	Trefpunt
14.00 uur	Schilderles	Trefpunt
14.00 uur – 16.00 uur	Jeu de boules	Achtereinde
14.30 uur	Borrelmiddag	Plaza
17.30 uur	Eetsalon – 17.00u. Inloop (Alleen als u zich van tevoren heeft aangemeld bij de receptie)	Plaza
Donderdag 1 september	10.00 uur Bibliotheek	Trefpunt
10.30 uur	De Brug modeshow en verkoop	Plaza/Brasserie
10.30 uur	Het Gouden uurtje	Trefpunt
14.30 uur – 16.00 uur	Koersbal	Plaza
Vrijdag 2 september	10.00 uur Gymnastiek	Vitaal studio
10.00 uur	Katholieke viering	Trefpunt
10.30 uur	Bijbelgesprekskring	Salon 4 ^e etage
14.00 uur	Inloopmiddag	Plaza
15.00 uur	Weeksluiting – ds. Vreugdenhil	Trefpunt
Zaterdag 3 september	10.00 uur Bibliotheek	Trefpunt
10.00 uur	Cazo op de koffie	3 ^e etage

Activiteitschema.

Bovenstaand activiteitschema start op 22 augustus 2016. Voor de activiteiten tot en met 20 augustus 2016 verwijzen wij u graag naar het vorige Vijverblad (nummer 100)!

Wist u dat?

- Wist u dat..... in de week van 19 t/m 22 september 2016 er een bruidswedding wordt georganiseerd in de Vijverhof?
- Wist u dat..... als klapper 21 september 2016 de medewerkers hun trouwjurk nog een keer kunnen showen?
- Wist u dat..... op 22 september 2016 een echte trouwerij plaats vindt?
- Wist u dat..... wie er gaat trouwen nog geheim is?



Duim Award

Uitgereikt aan:
Dhr. M.L. Molenaar



Kan je iets over jezelf vertellen?

Mijn naam is M.L. Molenaar, geboren op 15-9-1929. Ik heb 23 jaar bij Ter Meulen gewerkt, daarvoor was ik kapper.

Wat voor vrijwilligerswerk doe je in de Vijverhof, en hoe lang al?

Ik bezorg het Vijverblad en op vrijdagmorgen doe ik dienst in de Brasserie. Ik ben begonnen in de oude Vijverhof, waar ik in het bestuur zat. Ook heb ik daar jaren met de winkelwagen gelopen.

Wat is de reden dat je vrijwilligerswerk doet?

Kort en krachtig: "Liefde tot de naaste".

Hoe zou je je eigen gaven/talenten willen omschrijven met het werk dat je in de Vijverhof doet?

Dat moet ik niet beoordelen, daar is de staf voor.

Wat vind je leuk aan het vrijwilligerswerk?

Ik doe het nog steeds met veel plezier.

Heb je nog een tip of wens voor de Vijverhof?

Mijn wens is dat er ruimte komt voor een winkeltje. Vind het belangrijk dat gedane toezeggingen ook worden uitgevoerd!

Vrijwilligers maken het verschil !!

Nieuw zangkoor voor senioren in de Vijverhof.

Op vrijdag 14 oktober 2016 start in de Vijverhof een nieuw zangkoor onder begeleiding van Wendeline Oeij-Muizer.

Iedere vrijdag van 10:00 tot 12:00 uur wordt er gezongen in het Trefpunt. Op de 1^e vrijdag van de maand wordt er in een andere ruimte gezongen i.v.m. de Katholieke viering die dan in het Trefpunt plaats vindt. Zangers en zangeressen vanaf 65 jaar zijn van harte welkom! Zingt u graag in het Nederlands? Dan is dit koor iets voor u. Er zullen Nederlandstalige nummers gezongen worden in het betere genre. Dit kunnen echt Nederlandstalige hits zijn, maar ook vertaalde liedjes uit het Engels, uit een musical of een folksong. Kortom we gaan bouwen aan een breed repertoire. Vrijdag 14 oktober 2016 is iedereen, die belangstelling heeft, van harte welkom. De toegang is deze keer gratis. U betaalt alleen uw koffie of thee.

Het is fijn als u zich van tevoren aanmeldt met vermelding van uw naam, telefoonnummer en/of emailadres.

Dit kan bij: de receptie van de Vijverhof
Wendeline Oeij - via email: w.oeij@live.nl
via telefoon: 06-47795665



Uitkomst woordzoeker.

De uitkomst van de woordzoeker die in nieuwsbrief 100 heeft gestaan is:
WENS ZOEKT TALENT.

Er is een stapeltje (goede) oplossingen ingeleverd.

Onder de goede inzendingen hebben we een winnaar getrokken.

Dit is geworden mevrouw v.d. Heuvel. Inmiddels heeft zij haar prijs al ontvangen.
John Medema.

